

Expositie Arie Karsten en lokale kunstenaars

Het expositie seizoen loopt al weer ten einde. De laatste expositie is op zaterdag 25 mei. Deze dag stellen de leerlingen van Ankie van Lier hun werken ten toon. Ook kunnen we quilt en textielkunst van mevrouw Tiny Koopman-Steneker bewonderen. Het is tevens de laatste dag waarop de foto's van de werken van De Wervershoofse kunstenaar Arie Karsten (1916-2006) worden geëxposeerd. Naast veel schilderijen van Wervershoofse huizen en straatbeelden, zijn vooral de schetsen over de Hongerwinter en de vijf panelen met oorlogstafelen zeker het bekijken waard.

Ook het archief is open, waar we u graag van dienst zijn als u daar iets wilt opzoeken of foto's wilt bekijken.

Voor bezoekers voor wie het traplopen een bezwaar is, is er een lift in het gebouw.

We zijn open van 11.00 – 16.00 uur.



Rabobank Clubkas Campagne

Na het geweldige succes van vorig jaar, waarbij we maar liefst 132 stemmen kregen, doet Stichting Oud Wervershoof ook dit jaar weer mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Omstreeks 23 april krijgt u, als u lid bent van de Rabobank, een stemcode toegestuurd. Hiermee kunt u vanaf 23 april t/m 14 mei online vijf stemmen (max. twee per club) uitbrengen. We stellen het erg op prijs, als u bij het uitbrengen van uw stemmen ook aan onze Stichting denkt.



Alvast hartelijk dank!

Beeldbank

Het blijft telkens weer de moeite waard om onze beeldbank te bezoeken, waarop inmiddels 8800 foto's, 1100 bidprentjes en 84 filmpjes te zien zijn. De foto's worden vrijwel dagelijks aangevuld. Als u aanvullingen of wijzigingen heeft bij de foto's horen wij dat graag van u.

Reacties: info@oudwershoof.nl

Koffieconcerten

Op 7 april werd het koffieconcertseizoen afgesloten. We kunnen terugzien op een hele mooie reeks concerten. De voorbereidingen voor volgend seizoen zijn al weer gestart. We kunnen u vast melden dat het kerstconcert met Christmas T(h)ree al weer vastgelegd is op 22 december. Over de overige concerten leest u meer in de volgende Nieuwsbrief.

Raadhuis Wervershoof 80 jaar

Ook de voorbereidingen voor de volgende expositie zijn al in volle gang. Het Raadhuis bestaat volgend seizoen (2019/2020) 80 jaar. Hieraan willen wij d.m.v. een expositie aandacht besteden.

De bouw van het Raadhuis begon in september 1939. Op 21 maart 1940 vond de eerste vergadering van het college plaats. Zoals het een goed katholieke gemeenschap betaamt, werd het prachtige nieuwe gebouw op 3 mei ingewijd door pastoor Pieterse. Daarna was er op zondagmiddag 5 mei van 3 tot 5 uur voor de bevolking gelegenheid om het gebouw te bezichtigen. De officiële opening zou op een nader te bepalen tijdstip plaatsvinden.

Helaas is dat er, door het uitbreken van de oorlog op 10 mei, nooit van gekomen.

We willen door middel van foto's en voorwerpen graag een overzicht geven van hetgeen zich heeft afgespeeld in het 80-jarig bestaan van dit monumentale gebouw. Voor de exposities zijn de trouwfoto's en andere gedenkwaardige foto's in en om het Raadhuis nog steeds welkom.

De nieuwe expositie start op 14 september: de Nationale Monumentendag 2019.



Familiewapen

Bij de familie verhalen in de Skriemer komen we zo af en toe een familiewapen tegen. We willen graag inventariseren hoeveel families in Wervershoof zo'n familiewapen hebben. Graag een berichtje hierover (met foto) aan:

info@oudwervershoof.nl

Wervershoofse Graal op televisie

In januari werd de stichting benaderd door Lizzy van Winsen. Zij werkt bij de geschiedenisafdeling van de NTR-TV (o.a. Andere Tijden). Daar wordt gewerkt aan een nieuwe serie, uit te zenden in het najaar. Het gaat om een 6-delige serie over Nederland in het interbellum (1918-1940). Een van de afleveringen zal gaan over de toegenomen vrije tijd en moderniteit van de vrijetijdsbesteding. Hierbij wordt ook de rol van de vrouw in die periode onder de loep genomen, o.a. in het verenigingsleven. Binnen de katholieke zuil werd in die periode De Graal opgericht, een beweging speciaal voor jonge vrouwen en in haar vorm heel modern met kleurrijke uniformen en zelfs een eigen filmdienst.

Lizzy was op zoek naar vrouwen die voor de oorlog lid waren van De Graal. Via internet kwam ze op onze beeldbank terecht. Bij de foto's op de beeldbank wordt verwezen naar het artikel in Skriemer 6: 'Het verhaal van De Graal 'Kleurig, Kwiek en Katholiek'. Wij hebben Lizzy aan foto's en informatie kunnen helpen en haar bovendien met een paar (oud-) Wervershoofse 'Graalmeisjes' in contact gebracht. Deze dames hebben inmiddels een interview gegeven. Natuurlijk kijken we uit naar de uitzending.



Onderhoud

Op dit moment laat eigenaar Jos Botman het schilderwerk van het Raadhuis buitenom onder handen nemen. Bij de 4 mei-herdenking zal alles er weer prachtig uitzien. Op 23 mei gaan de vrijwilligers van Stichting Oud Wervershoof in het gebouw en in de tuin aan de gang.

Andere activiteiten in het Raadhuis

Op 3 februari maakte een familie een gezellig begin aan hun jaarlijkse familiedag in het Raadhuis, waar ze de huidige foto-expositie bekeken en koffie kwamen drinken en natuurlijk herinneringen ophaalden. Mocht u ook het Raadhuis willen bezoeken tijdens uw familiedag of klassenreünie ben u van harte welkom. Inlichtingen: raadhuis@oudwervershoof.nl

Zoals ieder jaar wordt op 4 mei in en voor het Raadhuis de dodenherdenking georganiseerd door het 4 mei-comité, waaraan ook onze stichting medewerking verleent. De belangstelling is ieder jaar enorm, wat heel erg wordt gewaardeerd. Door het beperkte aantal beschikbare plaatsen, kunnen er binnen helaas geen plaatsen worden gegarandeerd worden. De plechtigheid buiten is van ca. 19.50 uur tot 20.10 uur.

Om 19.39 uur zal de Edambusterformatie weer overvliegen.

Op 17 april heeft groep 5-6 van De Dijkwerkers in samenwerking met Gemeentewerken weer voor de beplanting bij het monument gezorgd. Daarna vertelde één van onze medewerkers binnen, met behulp van foto's op de beamer, hoe het Wervershoof verging in de oorlogsjaren.

Ook groep 7 van de Werenfridusschool kwam naar het Raadhuis om te kijken en te luisteren naar de Wervershoofse oorlogsgeschiedenis.

Ons kent ons

Op de foto in de vorige Nieuwsbrief zijn geen reacties gekomen, maar inmiddels zijn we er achter gekomen dat dit de familie Vertelman is.

Ook van onderstaande foto ontbreken alle gegevens. Op de achterkant van de foto staat: *'Staat het niet mooi? Zelf gemaakt van een mantel'*.

Wie ziet er iets bekends?

U kunt de foto beter bekijken op de beeldbank, nummer #00609.

